

Nr 3/2019



Missionsresa i Brasilien Heliga Ande verkade starkt överallt

Sidan 4



Pekka Reinikainen, Leg läkare
Varför dröjer **väckelsen**?
Vad är orsaken till detta?

Sidan 6

Birger Skoglund
HERREN är min herde,
jag skall intet fattas!

Sidan 3



Lev i Guds nåd – nåden leder till barmhärtighet

Gud har kallat oss till att välsigna och inte att förbanna. Människor begår misstag men vi har inte rätt att fördöma. Vi kastar inte ut någon även om vederbörande gjort något opassande. Om våra barn gör något orätt är de fortfarande våra älskade barn. Med kärlek vinner vi också dem som felat, lagiskhet driver bort dem ifrån oss.

Döm inte

Vi har inte rätt att döma någon. Vi ska älska varje människa som Gud har skapat. Gud älskar var och en, Han försonade världen genom sin Son Jesus Kristus, som dog på korset för hela världens synd. Vi måste akta oss för attityden hos den äldre brodern vilken beskrivs i Bibeln, han ville inte ha kontakt med sin yngre bror som levde i synd. Bibeln berättar om fadern som tog emot den förlorade sonen med öppna armar.

Städa först framför egen dörr

Jag har lagt märke till att de som kritiserar andra faller själva i samma grop, eller har problem som projiceras genom att man dömer andra. Jesus sade till de självgoda, de som ansåg sig vara bättre än andra, att publikaner och horor skulle gå in i Guds rike istället för dem. Jesus visade kärlek till fallna människor och Han var mycket hård mot egenrät-

tfärdiga fariseer. Se inte på människors brister, se dem som frälsta nya skapelser i Kristus. 2 Kor 5:17 "Det gamla är förbi, se det nya har kommit."

Ökenvandring

Kritik leder oss ut på torrt land där glädjen försvinner från livet, men Jesus vill att vi blir fyllda av glädje och fröjd. Mikal, kung Davids hustru, kritiserade och föraktade David då han dansade och hoppade, som en lättsinnig människa i hennes ögon, men David gjorde det av glädje och kärlek till Gud. Bibeln säger att de motspänstiga bor i en andlig öken. Det är motspänstighet om vi föraktar Guds verk med felaktig kritik. Det har vi alla gjort oss skyldiga till, men vi får återvända till nådens källa som är öppen idag – prisad vare Herren!

Guds Nåd och kärlek hjälper oss att förlåta

Bibelns budskap om förlåtelse är tydlig. Vi ska alltid förlåta andra om vi själva vill bli förlåtna. Om vi inte förlåter kan inte heller Gud förlåta oss! Jesus dog på korset för var och en. Han gav sitt allt, för att du och jag skulle få del av Guds försoning. Du säger att du visst har förlåtit någon, men vill ändå inte möta personen som gjort dig besviken eller sårat dig på något sätt. Detta kan vara tecken på att du inte riktigt har gjort upp med dina

känslor angående personen i fråga, detta leder dig oundvikligen bort från Gud. Genom Jesu död och uppståndelse har nådens tid inträtt i världen. Jesus hjälper dig att vända om från synd, Han har lovat att på domens dag hjälpa alla dem som satt sitt hopp till honom. Vi behöver Guds nåd för att kunna utföra de gärningar han har kallat oss att utföra. Nåden är Guds förmåga och kraft i oss, den ger oss kraft och hjälp som vi behöver för att kunna leva som Gud vill och hans Ord lär oss. Idag är rätta tiden för Gud att ta emot din bön om nåd och förlåtelse. Hanger dig kraft att förlåt med hela ditt hjärta.

Helig Gud

Gud är nådig, Han är också helig. Bibeln betonar ett helgat liv inför Gud. Upplevelsen av nåd och helighet hör ihop. Jesus sade till den fallna kvinnan: "Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer!" Joh. 8:11. Nåden leder till helgelse, inte till självrättfärdighet. Allt är Guds gåva – nåd. Det är viktigt att vi lever i renhet, det ska vi inte göra avkall på. Vi ska inte döma ut någon, utan vi ska se på våra medmänniskor med rent hjärta och med kärlekens förlåtande ögon, renhet är Guds nåd. Vi är Guds barn, frälsta av nåd som ska ha gemenskap med varandra.

Kämpa trons goda kamp

För det första - Bibeln uppmanar oss att kämpa trons goda kamp, så att vi når målet där kronan och segerlönen väntar på. "Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona." Upp. 3:11.

Jesus svar till Marta som klagade på sin syster Maria var: "Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för mycket, men bara ett är nödvändigt." Maria hade valt den goda delen, att få sitta vid Jesu fötter. Du behöver inte alltid vara effektiv och framgångsrik, för trots det kan du misslyckas på vägen. Kom som du är till Jesus, ta dig tid att umgås med Honom genom bön och Bibelordet.

För det andra – ha omsorg om dina nära och kära. Visa dem din kärlek och omsorg, vänta inte, i morgon kan det vara försent, idag är nådens dag till dig från Herren!

Pauli Kemi



Pauli Kemi | Redaktör

Nytt Liv TV-program via Öppna Kanalen och internet. ÖK Play

KCS sänder Nytt Liv TV-program via Öppna Kanalen. Programmet visas även på internet. **Skriv: ÖK Play**

Inom kort ska en del av programmen visas även på vår YouTube kanal.

Ge en gåva till TV-arbetet

PG: 496 39 26-3

Swish nr: 1230 339 457

www.kristetliv.net

Sändningstider varje vecka:

Tisdagar kl 18:00-18:30 Nytt Liv

Onsdagar kl 17:00-17:30 Nytt Liv

Torsdagar kl 19:00-19:30 Nytt Liv

Fredagar kl 17:00-17:30 Nytt Liv

Lördagar kl 17:30-18:00 Finsk

Måndagar kl 16:30-17:00 Finsk



Pastorer Pauli och Ana Kemi har huvudansvar om vårt TV-arbetet. I Nytt Liv TV-program har medverkat: Per-Arne Imsen, Mattias Lekardal, Simon & Maj Monczak, Lars Enarson, Barbro Erling m.fl.

Kristet Center Solna, Hagalundsg 9, Solna

Söndagar kl 16:00 Gudstjänst

E-mail: pauli.kemi@gmail.com





Birger Skoglund

Jag skall inte fattas!

Rubriken till denna lilla artikel kan kanske synas lite underlig, men den har sin speciella historia. Den var den lilla söndagsskolflickan som hade fått sin minnesvers vilken hon skulle komma ihåg till nästa söndag, då hon på nytt besökte sin kyrka och söndagsskolan där. Versen var hämtad från PSALM 23 och i dess första vers läser vi: *HERREN är min herde, mig skall intet fattas*, men då hon skulle läsa den utantill läste hon: *HERREN är min herde, jag skall intet fattas*.

Även om det blev lite fel då hon citerade minnesversen ligger det ändå en djup sanning i flickans ord. Vi, du och jag får vila i Guds barmhärtiga händer, Han har omsorg om dig och mig. Han vakar över oss även då vi ibland inte ser Guds starka hand över våra liv. Han som bär stjärnevärldarna i sin hand, Han bär också dig i sina mäktiga och starka händer.

Vår himmelska fader har lovat att då du öppnar ditt hjärta för Jesus, kommer Han att leda dig hela vägen genom livet, så att du inte skall fattas i himlen en gång. Jag vet inte hur du som läser dessa rader har det i dag men ett vet jag säkert och det är att En evig Gud har lovat att den som kommer till Jesus sannerligen inte kastas ut. Ibland händer för oss alla att vi i vårt liv tappar orienteringen då det gäller vårt eviga väl. Då är det gott att veta att Jesus framställer sig själv som den Gode Herden som gav sitt liv för fåren.

Den gode herden söker oss då vi kommit vilse. Herdepsalmen som jag har som grund för denna lilla skrivelse är känd av de flesta. Där säger David, som är författare; "Om jag än vandrar i dödsuggans dal fruktas jag inget ont". Våldigt ofta möter jag människor som vandrar i mörker, ja till och med i döds-

fruktan. Det är gott att få säga att det behövs inte många ord för att du skall kunna uppleva trygghet inför evigheten.

Då den botfärdige rövaren, som hängde på Jesu högra sida på Golgata, säger: Herre, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Observera att han inte ber om frälsning och förlåtelse, utan bara om en tanke. Jesus svarar; "Sannerligen, idag skall du vara med mig i paradiset. Det är som om Jesus säger till honom: *Du skall inte fattas*". Kanske denne rövare inte trodde på förlåtelsens möjlighet utan att allt var kört. Bara några timmar senare vandrar han med Jesus in i Gud paradiset. Det finns hopp för dig hur du än har det i ditt liv. Guds kärlek och Guds vilja är att ge dig en framtid och ett hopp.

Birger Skoglund

Kristet Liv

Box 135
125 23 Älvsjö
Tel. 072 531 88 11

Utgivare:

Uusi Elämä ry
(Nytt Liv förening)
pauli.kemi@gmail.com
www.kristetliv.net

Redaktion:

Pauli Kemi: Ansvarig utgivare
Redation: Georg Ahonen,
Samir Massioui

Konto:

PG 496 39 26-3
Swish nr: 1230 339 457
Konto i Finland:
FI27 8000 1670 8458 42

Prenumeration:

Frivillig prenumeration
250 kr för 2018
Tel. 072-531 88 11
Tel. +358 400 422 777

Väckelsens Eld i Brasilien!



Missionsresa, Brasilien

Under våren besökte vi Salvador-Bahia, som ligger i norra Brasilien. Vi blev inbjudna att predika i Assembleia de Deus (Guds församling) som grundades av två svenska missionärer år 1911 i Belém, delstaten Pará.

Trots negativa omständigheter och händelser finns det människor som brinner för kallelsen och behåller sin tro. Många är hungriga efter Guds Ord och tålamod med öppna hjärtan. Det finns också dem som pga dåliga upplevelser har blivit svaga i sin tro och börjat tvivla på Gud. I stort sätt sker det nu både negativa och positiva saker för att väcka det brasilianska folkets tro och sprida elden som redan finns. Ett löftesord från Herren till Brasilien är, att efter att ha genomgått en tid av upprättelses ska landet bli det största kristna landet i Sydamerika, halleluja.

Gud öppnade för oss på ett fantastiskt sätt och vi fick möta underbara människor och nya syskon i Herren. Vi kunde ha besökt flera församlingar men tiden räckte inte till.

Vi fick många starka och uppmuntrande budskap från Herren för att dela i de församlingar vi besökte. Gud ville att vi skulle uppmäna folket att fortsätta ha sin fokus på Jesus och tro Guds löften som står i Bibeln.

Vi manade folket att oavsett omständigheter upphöja och lova Jesus, att vara lyhörda till Hans röst och befallning samt fortsätta att gå i Hans fotspår. Jesus är vägen, sanningen och livet, den enda vägen till himmelen och till Fadern; Johannes 14:6.

Vi sa att Gud söker förebedjare som ber i ande och sanning. Ett ödmjukt hjärta behagar Gud, och öppnar himmelns portar. Vi manade människorna att se Guds möjligheter och inte lägga fokus på de svårigheter de genomgår, att använda det som de har, vilket är Guds Ord och sin tro. Vi påminde dem om att Guds Ord, bön och tro är starka vapen mot det onda som kommer mot oss.

Vi predikade om upprättelse, omvändelse och bekännelse, enligt vad som står i Bibeln; Ty

om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning, Rom 10: 9-10.

Vi predikade även om Jesus återkomst, Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet, Luk. 21:27. Vi uppmanade folket att få eller stärka sin relation med Jesus för att leva i Hans förlåtelse och uppleva Hans stora, oändliga kärlek. Vi talade om betydelsen av att vara ett föredöme för

andra troende; 1 Tim 4: 12-14, Ingen få förakta dig för att du är ung utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet.

Vi manade folket att kämpa trons goda kamp som det står i 1 Tim 6:12 och 2 Tim 4:7. Vi såg många bli upprättade, befriade och välsignade under vår missionsresa, halleluja. Vi hade en härlig tid i Brasilien, kommande missionsresa dit är under planering och vi fortsätter att tåga framåt med Jesus, vår segerflagga, halleluja.

Ana och Pauli Kemi

Missionsresa i Salvador-Bahia, Brasilien



*Profetisk konferens
17.- 18.8.2019 med*

Femi & Remi Ogunrinde

**Medverkar även Pauli & Ana Kemi
och lovsångsteam**

Femi och Remi är pastorspar
i Kanada. De leder församlingen
Lighthouse To All Nations Church

Lördag 17/8 kl 19:00

Söndag 18/8 kl 16:00

Plats: Kristet Center Solna

Hagalundsgatan 9, Solna

www.kristetliv.net – tel. 072 531 88 11

Du är hjärtligt välkommen!



Remi & Femi Ogunrinde

Israelisk forskning revolutionerar diabetesvården!

Företaget Betalin Therapeutics i Jerusalem har utvecklat en mikrobukspottsörtel som ersätter insulinbehandlingarna för diabetiker. Den transplanteras in i människokroppen.

Betalin Therapeutics som specialiserat sig på diabetesbehandling grundades 2015. Den patenterade mikrobukspottsörteln med produktnamnet Engineered Micro Pancreas (EMP) har en biologisk struktur och har länkats ihop med celler som utsöndrar insulin, vilket garanterar fortgående glukosrelaterad insulinproduktion. De transplanterade cellerna är långlivade och hållbara. Proceduren är enkel och möjliggör massimplementering.

EMP:s teknik har utvecklats av professor Eduardo Mitran vid The Jerusalem Hebrew University-universitetets vetenskapliga fakultet. Enligt professor Mitran är mikrobukspottsörteln en självförsörjande enhet som fungerar självständigt och kan opereras in överallt i kroppen.

Mikrobukspottsörteln (EMP) utsöndrar insulin precis som en vanlig frisk bukspottsörtel. Den ersätter insulininjektionerna och insulinpumparna, därför att den tar itu med rotproblemet istället för symptomen.

En skillnad med en kontinuerlig insulinpump och mikrobukspottsörteln är att den sistnämnda är helt och hållet ett biologiskt

organ. Den består både av ställningsstruktur som fungerar som stödjande vävnad och celler som känner igen blodsockernivåer och utsöndrar insulin när det behövs.

Ett gemensamt problem för organtransplantationer har varit att patienternas immunförsvar avstötter de transplanterade organen. Idag måste patienter använda immunosuppressiva läkemedel, som har många biverkningar. För att ta itu med den här saken undertecknar Betalin Therapeutics ett licensavtal med Hebrew University-universitetet om att börja använda molekyler utvunna från Cannabis tillsammans med transplantationer av EMP.

Cannabis är immunmodulerande, vilket garanterar att immunförsvaret inte stöter ut det transplanterade organet.

Betalin Therapeutics har samlat in 2,5 USA-dollar från ledande kapitalfonder och privata investerare. Man samtalar även med en kinesisk part inom läkemedelsbranschen och hoppas komma in på den kinesiska marknaden.

(Källa: Den israeliska affärstidningen Globes 24 april 2019)



Tidningen Kristet Liv, Nytt Liv TV-program och Kristet Center Solna

behöver ditt stöd! Konto PG: 496 39 26-3 – Swish nr 1230 339 457

Konto i Finland: FI27 8000 1670 8458 42 www.kristetliv.net | www.uusielama.net

Varför dröjer väckelsen?

Kristna har alltid bett om väckelse, varför utbreder sig avfallet trots det? Senaste året övergav över 60000 finländare sina församlingar. Samma sak sker också i Sverige.

Vad är orsaken till detta? Problemet är att människor inte längre tror att Bibeln är den uppenbarelse om världens historia som Gud har gett åt oss. Man tror inte längre på Guds ord utan ifrågasätter liksom ormen i paradiset: "Har Gud verkligen sagt?"

Darwin har blivit vår tids viktigaste profet!

Evolutionen har blivit ett begrepp i vårt samhälle, "allt utvecklas" – vare sig det handlar om en ny bil, mobiltelefon eller modet. Uppenbarelsen som Gud gett oss i Bibeln har ersatts av en teistisk evolution. Enligt evolutionsteorin skulle Jesus ha behövt 3,5 miljarder år för att forma Adam från en urcell.

Den teistiska evolutionen ersätter Bibelns 11 första kapitel.

De teologiska fakulteterna har omvandlat de historiska händelserna i Bibeln till myter. De skriftlärdade och överstepräster har igen för andra gången lyckats döda Guds Ord, men denna gång utan blodsutgjutelse. I Kina bränner man biblar, här har man bränt Bibelns budskap på akademiska altaren.

Varför just de första 11 kapitel?

- Därför att man på det sättet kan omintetgöra de tre straff som drabbat hela mänskligheten.

Det första straffet var att

döden kom in i paradiset därför att man inte trodde på Guds ord.

Det andra var syndafloden som kom för människans ondska och nedsnitsning av jorden.

Det tredje var att människan fördrevs från Babel då hon vägrade bosätta sig på hela jordklotet. Målet är att utplåna syndabegreppet och vi är inte ansvariga för det vi gör. Många ateister förnekar att den fria viljan existerar, de påstår att vi är djur som styrs av reflexer och instinkt.

Frukterna av den teistiska evolutionen är ruttna, här är 11 exempel på det:

1. Guds uppenbarelse om världens historia förnekas, man gör Jesus till en amatör som inte förmår skapa med sitt ord.
2. Man förvanskar Jesu väsen som är full av nåd och sanning, man gör Jesus till en grym mördare, som dödar svaga för att skapa bättre varelser.
3. Man tror inte på Jesu ord, man gör honom till en lögnare.
4. Mangöronska problem till något olösligt, ondskan ses som Jesu fel.
5. Människan förvandlas från att vara Guds avbild till en uppdaterad apmänniska. Man får sin själ och ande från ett djur.
6. När man har avskaffat arvsynnen, då behövs inte mer en Återlösare.
7. Döden är inte längre vår sista fiende utan ett redskap för skapelsen. Vi får vara tacksamma till döden att vi finns till!
8. Grunden för evangeliet rasar om man gör den första Adam till apornas kusin. Den sista Adam, Jesus, görs därmed till en sagofigur från att ha varit en återlösare för alla släk-



Pekka Reinikainen, Leg läkare

ten.
9. Kopplingen mellan Uppenbarelsesboken och paradiset är bruten. Man kunde fråga: Behöver Jesus 13,8 miljarder år för att skapa nya himlar och en ny jord?

10. Skillnaden mellan rätt och orätt fördunklas – nu för tiden är ingenting längre synd och vi har övergått till ett samhälle i förfall.

11. Den teistiska evolutionen är uppenbarligen Satans nya tillämpning av bedrägeriet i paradiset.

Vad kan den troende göra?

Den väckelse som vi ber om kan komma på en natt

om man igen börjar undervisa att Bibeln är sann. Det kan ske i samarbete med troende naturvetare. Tilliten till de första kapitlen i Bibeln måste återinföras. Människor kommer inte till tro på Jesus om man predikar en teistisk evolution. En teistisk evolution är exakt det samma som en ateistisk evolution, en ovetenskaplig teori. Den står i konflikt med kemins, fysikens och värmelärens lagar som Gud har skapat för att vi skall kunna leva, dessa naturlagar förhindrar materien att av sig själv omvandlas och få liv. Bara Gud kan skapa liv! Ett utomordentligt hjälp-

medel i förkunnelsen av evangelium för nutidsmänskan vilka har hjärntvättats av ateister är boken "Kysymyksiä jäsätauksialuomisesta" (luominen.fi) finns också på engelska "The Answers Book". Material på svenska finns på sidan genesis.nu. När människor begriper att den uppenbarelse som Gud gett åt oss i Bibeln är sann, finns det ingenting som kan stoppa väckelsen!

Pekka Reinikainen, läkare

Prenumerera på Kristet Liv för 2019!

Genom att betala frivillig prenumeration 250 kr till konto: PG 496 39 26-3



Profetisk Sommarkonferens 26.- 30.6.2019 i Kristet Center Solna (KCS) med

Tommy Lilja
Birger Skoglund
Miko Puustelli
Karl-Erik Appelfeldt
Mattias Lekardal
Maj & Simon Monczak
Eliana Cabral, USA
Pauli & Ana Kemi

Lovsång:
Vesa & Sirkka Kemi
och olika grupper

Mötestider 26.– 30.6.2019:
Onsdag - Söndag
kl 15.00 och 19.00



Tommy Lilja



Birger Skoglund



Miko Puustelli



Karl-Erik Appelfeldt



Mattias Lekardal



Simon & Maj Monczak



Eliana Cabral



Ana & Pauli Kemi



Sirkka & Vesa Kemi

Plats: Kristet Center Solna
Hagalundsgatan 9, Solna

Pendeltåg & Tvärbana till Solna, T-Solna C,
Buss 513 – tel. 072 531 88 11

www.kristetliv.net



Välkommen!

Tempelkällan Gammelboning

8-9 Juni Owe Lindeskär och sonen Fredrik Lindeskär

Lör kl 15.00 & 18.00 Sön kl 11.00 info Maj 0706745363

SENSOMMARKONFERENS Tempelkällan Gammelboning

2-4 aug fre 19.00 lör 11.00 & 19.00 sön 11.00 **Birger Skoglund** Tempelkällans talare & sångare
och flera tillresande info Maj 0706745363

Se Guds lamm!

Jesus Kristus föddes i ett spädbarns kropp, i ett djurstall. Korssets slagskugga kunde skönjas över Honom. Jesus Kristus föddes för att dö för din och min synd!

I Lukas 23:32-46 beskriver lärjungen den vedervärdiga scenen där Guds Lamm i människogestalt spikades upp och slaktades på ett kors. Tillsammans med två rövare hängdes Han upp mellan himmel och jord!

Han såg på sina grymma bödlar och folkskarorna som likt hyenor samlats vid kadaver, på de skriftlärde och fariséer som trodde de fått som de ville, mitt i all sin obeskrivlig smärta, ifrån sitt blödande sargade hjärta sade Han; "Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör!"

SÅ älskade Gud världen, att Han gav dem sin ende SON!

De såg inte Agapekärleken på ett kors. Kärleken som stavas J- E- S- U- S K- R- I- S- T- U- S!

Tre blev korsfästa, en dog I sina synder, en dog FRÅN sina synder, en dog FÖR ALLAS synd!

Den döende brottslingen ser på Guds Son, Lammets i en krossad människokropp och säger; "Jesus kom ihåg mig när Du kommer till



Simon & Maj Monczak

Ditt Rike". Han ser med trons ögon på den sönderpiskade blodiga människospillra vilken är, ofattbara tanke, Guds Son, Jesus Kristus, Frälsaren, Messias den Smorde!

Plötsligt förstår och ser det av Gud skapade barnet i rövaren, i ett blixtrande ögonblick, GUD i en blodig sönderpiskad jude, hänga vid hans sid, vilken svarar med öm och mild röst, fylld av kärlek "Amen, säger jag dig, redan idag skall du vara med Mig i Paradiset!" Genom sina smärtfyllda ögon ser rövaren in i ett par ögon som sett allt från begynnelsen, ögon som är rena, som aldrig någonsin smutsats ner av en syndig tanke eller gärning, ögon

som är bara kärlek. Himlens kristallklara fönster som reflekterar evighetens totala renhet! Jesu Kristi ögon sköljer över rövaren med kärlek. Gud älskar honom och skänker honom evigt liv, här ser vi Jesu Kristi hjärta vidöppet, hjärtat som slets itu för rövaren, för dig och för mig!

Liksom rövaren var jag också förlorad, dödsdömd i droger, våld, förnedring i fängelser, vänners död i droger och självmord, en meningslös existens i dödens skugga. Till slut såg jag döden som en befriare. Jag hade överlevt ett antal överdoser, bilolyckor, våldssituationer med knivar, skjutvapen mm, denna gång bestämde jag mig för att inte 'ris-

keras' att överleva, jag skulle kasta mig framför ett tåg, 24 år och mitt liv var ett totalt fiasko, tomt, innehållslöst och meningslöst. Men GUD ställde sig i vägen för satans plan, i en park uppenbarar sig Jesus Kristus, det slaktade Lammets, krossad, blodig, vanställd där Jesaja 53 målades framför mina ögon. Han ser på mig med en blick som är en kristallklar reflex av Guds Agapekärlek och som omsluter mig, värmer och smälter ned allt hat, all förnedring, livsleda och som förvandlar mitt hjärta, uppväcker min ande till Evigt Liv! Jag hör Honom säga: "ALLTFÖR DIG MITT BARN!"

Jag trodde och jag visste att jag var frälst, helad och fri satans slavok! Det omöjliga är möjligt därför att för Jesus Kristus är allt möjligt. Han har gjort allt möjligt för dig personligen. Du är fri!

Det är denne Jesus Kristus jag mött, denne Jesus Kristus jag känner, det är denne Jesus Kristus jag vill tjäna och det är denne Jesus Kristus predikar! Är det denne Jesus Kristus du känner?

Herrens tjänare
Simon Aaron med maka
Maj Monczak

Prenumerera på Kristet Liv för 2019!

Genom att betala frivillig prenumeration 250 kr till konto: PG 496 39 26-3

Du kan även prenumerera på tidningen Kristet Liv:

1. Att ringa: tel. 072 531 88 11
2. Att maila: pauli.kemi@gmail.com
3. Att posta beställning: Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö

Ge även en gåva för tidningen Kristet Liv,
PG: 496 39 26-3

Swish-nummer: 1230 339 457

Konto i Finland: FI27 8000 1670 8458 42



www.kristetliv.net